

# Voorwoord

Een voorwoord schrijven in een uitzonderlijke tijd vergt een aangepaste stijl. Het gaat nu even niet meer om de ontwakende natuur, sneeuwkllokjes, narcissen etc. Onderwerpen die normaal gesproken heel actueel zouden zijn in deze tweede editie van het nieuwe jaar. De schaduw van het Coronavirus bepaalt momenteel ons dagelijks doen en denken. Het is moeilijk vast te stellen hoe we er momenteel voor staan, laat staan voor de komende tijd. Voorlopig moeten we het doen met de aanbevelingen en richtlijnen die we van de overheid krijgen. Daar moeten we op vertrouwen in een crisis zoals we nog niet eerder hebben meegemaakt.

Daarnaast moeten we nu laten zien waar een hecht dorp zoals Oldeholtpade voor staat. Help elkaar, let op elkaar, vooral op de kwetsbare ouderen onder ons. Wanneer je denkt iets te kunnen betekenen voor een ander, doe het dan ook. Of in groepsverband (op een verantwoorde manier). Werkt tien keer beter! En dat gaat zeker lukken, want in een dorp wordt iedereen opgemerkt. Alleen op die manier hebben we de beste kansen om er door te komen. Met een beetje geluk valt er later in het jaar nog iets te vieren.

En wat de ontwakende natuur betreft, geniet er zoveel mogelijk van. We hebben tenslotte de ruimte om dat te doen.

De redactie van Holenpathe blijft u informeren op de gebruikelijke manier. Ook uw kopij voor de volgende editie is van harte welkom.

**Graag nieuwe kopij inleveren vóór 9 mei 2020**  
**Thema: De gezelligste editie!**

---

## Inhoud



Voorwoord	Pag. 1
Inhoud	Pag. 1
Burgerlijke stand	Pag. 2
Buurtpraot	Pag. 2
Wetenswaardigheden	Pag. 4
Teamgevoel	Pag. 7
Verenigingsnieuws	Pag.10
Column	Pag. 20
Activiteitenagenda	Pag. 22
Kinderpagina	achterblad

# Burgerlijke stand



## Nieuwe inwoners:

Alies Hooisma en zoon Jens	Franckenastraat 23
Liza de Vries	Franckenastraat 6
Ronald, Astrid, Vaijen en Zeger Kleinsmit	Grote Kamp 7
Monique Berends en zoon Mick v.d.Vegt	Franckenastraat 5
Jorien Conradi en Martijn van Kerkvoorde	Hoofdweg 133

---

## Geboren:

25-03-2020 Melle Zoon van Dennis van Zanten en Joke Krol,  
Broertje van Tess en Mees, Hamersweg 2

Bovenstaande informatie is niet ontleend aan gegevens van de gemeente maar verkregen uit persoonlijke informatie. Excuses voor eventuele onvolkomenheden.

---

## Buurtpraot



### Bos- en Buitengebied

- \* De dorpsquiz was weer een groot succes dit jaar; vanuit de buurt 'Bos en buiten' deden er dit jaar wel 3, enthousiaste en fanatieke, teams mee. Het team uit de Scheenebos werden 12<sup>e</sup>, het team 'Klontiesbosch' werd 15<sup>e</sup>, het team 'Aon't begin' van de Hoofdweg werd 2<sup>e</sup>. Het was weer een gezellige avond. Werkgroep Dorpsquiz we kijken nu alweer uit naar de volgende editie!
  - \* Voor een aantal buurtbewoners, leerlingen van het Lindecollege, breekt er een spannende periode aan, het eindexamen. Afgelopen periode werd, als onderdeel van het eindexamen, de eindpresentatie (onderdeel van het profielwerkstuk) gegeven. Dit is klaar en we wensen jullie veel succes met het eindexamen!
  - \* Jesper Fischer heeft lange tijd de krant bezorgd in onze buurt, per 1 april stopt hij hier mee. De NDC is nog op zoek naar een nieuwe bezorger, iets voor jou?
  - \* In onze buurt ook veel 'bekende Nederlanders'; zo was Floor Schnoor samen met schoolvriendin Sophie Bos met haar 'Corona-cupcakes' te zien in het Jeugdjournaal en Dinny Hoekstra was te zien op TV Fryslân.
- 

In januari j.l. was het 25 jaar geleden dan Henk en Mien Bos-de Jong in onze buurt zijn neergestreken. Henk is ook alweer 25 jaar met pensioen; de reden destijds om terug te gaan naar de 'roots'. Bijzonder is dat hun plek aan de Hoofdweg 60 al ruim 100 jaar familiebezit is.

Door opa Eise Tijmensch de Jong, schoenmaker te Oldeholtgade, werd dit perceel land op 1 mei 1907 gekocht van mevrouw Jannetje Lakeman, weduwe van Jan Paul Hendrikszoon - zonder beroep - te Ginneken (N.Br). Op 12 april aanstaande is het 75 jaar geleden dat ons dorp door de Canadezen werd bevrijd van de Duitsers. Precies in onze buurt ging hier een, paar uur durend, heftig vuurgevecht aan vooraf. Dit waren spannende en angstige uren. Veelal werd de in de huizen aanwezige voorraadkelders als schuilkelder gebruikt. Nog zie ik een stel Duitse soldatenbenen voor het raampje staan... Op mij als 7-jarige heeft dat toen een onuitwisbare indruk gemaakt. Wilfred Berry kwam hier helaas bij om het leven en verschillende huizen in deze buurt raakten zwaar beschadigd.

---

## **Hamersweg**

Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl

\* Werkzaamheden aan het rioolstelsel in de Hamersweg hebben ertoe geleid dat er grote gele borden langs de Hoofdweg waren opgesteld en het bestemmingsverkeer enige hinder heeft ondervonden. De renovatiewerkzaamheden bestonden uit het aanbrengen van een kunststofvoering aan de binnenzijde van de buis welke nadien met Uv-licht werd uitgehard.

\* Op vrijdag 13 maart werden de voorbereidingen getroffen terwijl de meest ingrijpende werkzaamheden op maandag de 16<sup>e</sup> werden uitgevoerd. De aanwonenden konden op die dag geen gebruik maken van douche, wasmachine en vaatwasser en ook konden er geen andere grote hoeveelheden op het riool geloosd worden omdat tijdelijk de huisaansluiting werd afgesloten.

\* Gelukkig is er na een lange periode van storm en regen al sporadisch eens een mooie zonnige middag geweest zodat "men" buiten kon vertoeven om een ommetje te maken . Waargenomen op een middag langs het Scheenebos fietspad 2 overstekende jonge reeën, 2 eenden in de sloot, een jongen en meisje samen in het nog kale bos en vervolgens de ooievaars weer op het nest bij Tienus en Grietje dan weet je: Het voorjaar komt echt!

---

## **Even voorstellen**



Wij zijn Richard Hetebrij en Paula van Dijk. Sinds eind november 2018 wonen we, samen met onze hond, op de Oltholtstraat. Hiervoor woonden we drie jaar in Wolvega. Richard komt oorspronkelijk uit Wolvega en heeft bij VVO gevoetbald. Hij is werkzaam bij Visser Smit & Hanab als laag- en middenspanningsmonteur. Ik, Paula, korfbal bij kv SCO en zit in de organisatie van Olpae Kwist. Ik ben werkzaam als beroepsjurist bij een overheidsorgaan. We zien jullie graag bij een van de leuke feesten in het dorp.

Met vriendelijke groeten,  
-Richard Hetebrij en Paula van Dijk-

# Wetenswaardigheden



## **Olpae Kwist biedt weer vertier voor het ganze dorp.**

Op 1 februari 2020 stredden vele inwoners van Oldeholtpade maar ook uit aangelegen dorpen weer binnen de dorpsmuren om de eervolle prijs van Olpae Kwist winnaar. Hersens kraakten, er werd van hot naar her gefietst, er werd gebakken, getimmerd en gelachen maar er werd vooral veel saamhorigheid gecreëerd.

De 25 deelnemende teams moesten zich om 19.00 uur verzamelen op de velden van de lokale korfbalvereniging waar men 'gebrieft' werd over de te maken opdrachten van dit jaar. Nadat de briefing klaar was, werd het tijd dat een bont gezelschap zich ging klaarmaken bij de gele lijnen van de plastic weide. Eenmaal daar kreeg men de eerste opdracht: Knoop een touw op de exact dezelfde wijze als er aan de overkant hangt. De camera's kwamen tevoorschijn, het fotografisch geheugen werd getest, er werd afgekeken en geknoopt en men vertrok met een daverend enthousiasme richting de teamgenoten waarbij men los kon gaan op de vragen. De vragen waren ook dit jaar aan de moeilijke kant. Opvallend was dat de vragen over het dorp dit jaar niet goed gemaakt werden. De organisatie vond het tamelijk opvallend dat niet veel mensen wisten welke voetballer in 1948 zijn been brak in de wedstrijd Oldeholtpade – Mildam. Deze vraag somt ongeveer de moeilijkheidsgraad op van deze interessante categorie. De geheime opdracht bedroeg dit keer het raden van een persoon en een presentje meenemen voor de organisatie. De desbetreffende persoon die geraden moest worden was niemand minder dan de Burgervader der Stellingwerven, André van de Nadort. Veel Olpaegers wisten dit echter niet te raden. Even later deed het hoofd van de gemeente nog een ronde langs de teams. Ook hij was onder de indruk van het fanatisme en de focus van de deelnemers. Vaak werd hij ook gezien als teamlid die wat later kwam waarna men verschrikt opkeek dat het de burgervader betrof. Uiteindelijk werd op 16 februari de winnaar bekend gemaakt bij Café de Rustende Jager. De derde plek was voor Team Highway met 948 punten, tweede was Aon 't Begin met 972.5 en de winnaar was Kwistetnie met 974 punten. Tevens een nieuw puntenrecord. Onder het genot van een natje en een droogje werd de avond nog eens rustig behandeld en de voetjes gingen van de vloer. Ondanks het verlies van 24 teams was het voor allen nog een zeer gezellige avond. Volgend jaar viert Olpae Kwist haar eerste lustrum. Onder luid gejuich werd het bericht ontvangen dat de quiz in 2021 doorgaat.

## **Vanuit het winnende team Kwistetnie heeft Wanda een stukje geschreven over haar ervaring met de Kwis.**

Bloedfanatiek ben ik. Mooier kan ik het niet maken. Ik doe niet mee aan de dorpsquiz voor de gezelligheid maar om te winnen. Zodra de datum van de dorpsquiz bekend is, begin ik met de voorbereidingen.

Nou eigenlijk ben ik hier het hele jaar mee bezig; kan ik de dingen die ik op wil ruimen wel welgooien? Misschien heb ik ze wel nodig met de dorpsquiz.

Weet ik wel genoeg van bepaalde onderwerpen/mensen? Misschien moet ik me wel meer verdiepen, omdat ik de informatie nodig heb voor de dorpsquiz enz. Dit gaat best ver.....De aanmeldingsmail zet ik direct in concepten en voordat ik iedereen een gelukkig Nieuwjaar wens, wordt hij verstuurd. Gunter is onze teamcaptain en Jelmer en ik proberen de quizavond te coördineren, dit gaat gelukkig prima, omdat heel Kwistetnie bloedfanatiek is. Iedereen neemt het, naar mijn idee, heel serieus. Er wordt weinig gelachen en heel hard gewerkt. We hebben een gevarieerd team; jong, oud, doeners en denkers. Perfect blijkt! Twee keer eerste, één keer derde (en in het verleden ook één keer negende), dit is waar we het voor doen. Oké ik moet toegeven; bij nader inzien is het dan toch vaak gezellig geweest. De saamhorigheid is groot en de belangstelling voor dorpsgenoten groeit er zeker door. Dit geeft mij naast het winnen ook een blij gevoel. Ik ben de organisatie van de dorpsquiz heel dankbaar voor dit initiatief, want ondanks dat het mijn slechte kanten naar boven haalt, brengt het ook veel moois. Misschien moet ik toch proberen om de rest van het jaar wat aardiger te doen voor de mensen, die ik afgesnuwd / misbruikt / misleid heb. Anders mag ik misschien volgend jaar niet eens mee doen en het was toch wel gezellig!

-----



**GARAGE SALE**  
**Oldeholtpade**  
**Zaterdag 18 april 2020**  
**10.00 - 14.00 uur**

Op zaterdag 18 april 2020 is er van 10.00 tot 14.00 uur een garagesale in Oldeholtpade.

Er worden 2e hands spullen of houtverfatijs aan de deur vanuit de garage en in op de straat te vinden.

Een beetje anders dan de gewone woningen wordt bij het sorteren van de spullen zowel de website als de informatie op de Facebookpagina van Oldeholtpade.

Parkeren kan bij de deelnemende woningen.

Kom gezellig langs!

Voor meer info:  
[garagesaleoldeholtpade@hotmail.com](mailto:garagesaleoldeholtpade@hotmail.com)

# 75 JAAR BEVRIJDING

Afgelopen winter ben ik (Anita Exterkate) begonnen met het verzamelen van oude verhalen over Oldeholtgade bij inwoners van het dorp.

Inmiddels ben ik op 3 adressen geweest en één van mijn vragen was: '**Zijn er ook herinneringen aan de oorlogstijd in Oldeholtgade**'?

Omdat de festiviteiten rond 75 JAAR BEVRIJDING allemaal zijn afgelast, wil ik deze herinneringen van de 'vertellers' graag met u delen.

**Minne Hoekstra** stond op 12 april 1945 als 3-jarig jongetje bij Jan Lantinga voor het huis (Hoofdweg 94), toen er legervoertuigen aan kwamen rijden. Wat een belevenis; hij stond zich helemaal te vergapen aan de grote rupsbanden van de Staghoude, toen er ineens werd geschoten. Het spervuur barstte los. Wilfred Berry zat in het eerste voertuig dat onder vuur werd genomen. Jan Lantinga, die het buurjongetje op de stoep zag staan, greep Minne bij de arm en nam hem mee naar de schuilplaats achter de schuur. Daar was grond afgegraven en lagen meer mensen onder het maaiveld te schuilen. Het was voor de bewoners aan de Hoofdweg niet veilig om die nacht thuis te slapen. De familie Hoekstra heeft aan de Bovenweg in het stro geslapen.

**Mien Bos- De Jong** is de dochter van de toenmalige schoenmaker van Oldeholtgade, Tiemen de Jong. Zij herinnerde zich dat de Duitse soldaten, die in de pastorie gestationeerd waren, naar de schoenmakerij kwamen om hun laarzen te laten repareren. Mientje was dan altijd heel bang. Ze had een houten poppenwagen waar ze al haar belangrijke spulletjes in had gestopt, want stel je voor dat ze moesten vluchten. Dan nam Mien de poppenwagen mee en had ze al haar spullen bij zich.

En toen kwam de fatale dag voor de Canadese soldaat Wilfred Berry.

De nu 82-jarige Mien ziet het nog zo voor zich dat de Canadese tanks aan kwamen rijden. De rupsbanden lieten witte, visgraat-vormige sporen na op het asfalt.

12 April 1945 was een uitzonderlijk warme dag. De 7-jarige Mientje had de zomerkleren al aan. Die dag had moeder Annigje gezegd dat ze niet met de buurkinderen aan de linkerkant mocht spelen. Dus toen dacht ze: 'Dan ga ik naar de buurkinderen aan de overkant' (huidige Hoofdweg 103). Toen ze daar was begon het schieten en de burenen met de kinderen vluchtten naar achteren, naar het witte huisje dat nog steeds in het weiland staat (huidige Hoofdweg 113).



Terwijl ze daar naartoe renden, vlogen de kogels hen om de oren. Toen het rustiger werd liepen ze weer naar voren naar de Hoofdweg en Mien ging naar huis. Daar trof ze uiteraard zeer verontrustte ouders aan. Het vuurgevecht begon al gauw opnieuw en de familie de Jong ging weer de kelder in. Mientje zag voor het kelderraam een paar soldatenbenen staan. Dat was heel spannend. De kogelgaten zaten in de ramen en ook in de schoorsteenmantel van Hoofdweg 60. Die nacht hebben ook zij niet thuis geslapen. Halverwege de Scheene en Ter Idzard stond een boerderijtje van de halfbroer van moeder Annigje. Daar zijn ze naartoe gegaan. De inwonende Beppe van Mien was slecht ter been en is per kruiwagen vervoerd naar hun overnachtingsadres. Dit is een heftige, onvergetelijke herinnering.

**Wiebe Bruinenberg** herinnert zich, dat op de dag dat de Canadezen kwamen, hij met een stel kameraden van de Bovenweg (Stellingenweg) via de Meuleleane (waar vroeger de molen stond, huidige Hoofdweg 116) naar de Hoofdweg wilde om te kijken wat daar allemaal gebeurde. De Canadezen waren er net voorbij gekomen en toen werd er plotseling geschoten. De jongens hadden geleerd om plat op de grond te gaan liggen als er werd geschoten. En zodra ze niks hoorden, renden ze weer terug richting de Bovenweg. Als er opnieuw werd geschoten, gingen ze weer op de grond liggen en zo kwamen ze thuis. Achter het huis (huidige Stellingenweg 48) was een heel diep gat met een ingang in het zand gemaakt. Dat was hun 'schuilkelder' waar ze ook op 12 april 1945 samen met mensen uit de buurt bivakkeerden.

Het was een hele angstige tijd, ook voor de jeugd van toen.

Dit is een beknopte samenvatting van:

### **'Oldeholtgade in vroegere tijden verteld door inwoners van nu'**

---

## **Teamgevoel**



Dit keer zijn we niet bij een team in Oldeholtgade.

Vandaag bezoeken wij Drukpunt in Heerenveen. Drukpunt is de drukkerij waar de Holenpathe haar dorpskrant laat drukken. Wat is dan de connectie? Jan Dijkstra uit Oldeholtgade werkt al meer dan 35 jaar bij Talant; tegenwoordig aangesloten bij Zorggroep Alliade. Samen met zijn collega's Oane, Metit en sinds kort Aaltje vormen zij samen met de cliënten het kloppend hart van de drukkerij. Lang geleden is Talant gestart op de zorglocatie in Beetsterzwaag, In de loop der jaren heeft Talant vele werkplaatsen door heel Friesland gekregen, waarvan drukkerij 'Drukpunt' er één van is. Dat is nu ongeveer vijf jaar geleden.

Sinds 2018 zijn ze gevestigd in Heerenveen. Jan heeft de meeste jaren in de buitendienst gewerkt met planten en dieren en heeft het 'Kameleondorp' destijds mee opgezet, waar ook cliënten van Talant werkten. Als Truus het nog goed herinnert, dan was Jan de smid in het dorp Lenten.

Drukpunt biedt dagbesteding aan ongeveer 15 cliënten. De werkzaamheden voor de cliënten bestaan onder andere uit het samenvoegen, vouwen en nieten van drukwerk. Naast drukwerk vernietigen ze archieven, door ze door de papierversnipperaars te halen. Ook verzorgen ze het verpakken van klein bouw materiaal voor de plaatselijke bouwmarkten. Jan heeft net een bus vol pluggen en schroeven samen met de cliënten opgehaald, en met man en macht worden alle dozen en zakken naar binnen gebracht. Dit alles komt zeer precies. De begeleiders hebben eigenlijk een duobaan.



De zorg aan de cliënten komt op de eerste plaats. Maar ze moeten ook verstand van het drukken met bijbehorende administratie hebben. Gedurende de tijd dat we er zijn, wordt er door de cliënten serieus werk geleverd.

Drukpunt is in bezit van een eigen bus. Jan pikt op de ochtenden een aantal cliënten op en aan het einde van de dag zorgt hij ervoor dat iedereen weer veilig thuis komt. Ook komen enkele cliënten zelfstandig op de fiets.

Drukpunt is van alle markten thuis. Niet alleen dorpskranten komen uit de printer, maar ook nieuwsbrieven en superscherpe posters kunnen gedrukt worden. Een groot gedeelte van het drukwerk is voor de diverse locaties van Zorggroep Alliade. Als we vragen naar de verhouding tussen intern en extern drukwerk, schat Oane het in op 60/40. Maar, voegt hij er aan toe, dat zal op termijn 50/50 worden. Steeds meer partijen weten Drukwerk te vinden.



Als het pauze is, gaat Truus samen met Jan en de cliënten koffie drinken. Truus stelt in de kantine voor om even een foto te maken. Een aantal poseert als een heuse filmster, maar er zijn ook cliënten die duidelijk maken dat ze niet op de foto willen.

Als we vragen wat er van de cliënten wordt verwacht, dan komen als snel de woorden normen en waarden naar voren. Ze behandelen elkaar met respect. Leuk om te zien is de interactie tussen de begeleiders en de cliënten. Er is veel humor. Maar er moet ook hard gewerkt worden. Als een cliënt aangeeft geen zin te hebben, dan mag hij/zij naar huis. Dat is makkelijk zult u denken. Niets is minder waar! Het gaat gewoon te kostte van hun vrije dagen.

Waar we tijdens de interviews doorgaans vragen stellen en antwoorden krijgen, worden we nu overstelpt met anekdotes. Oane verteld breed uit over zijn ervaringen. We zullen er één uitlichten. Er was eens een cliënte die wanneer ze boos was, de neiging had om alles van tafel te veggen. Zo ook die ene keer. Oane had van haar ouders gehoord dat ze zakgeld had en dat ze wel wat had te besteden. In een boze bui veegde ze een paar kopjes van tafel. Oane verblikte niet en zette nog een blad met kopjes voor haar neer. Nadat de boze bui voorbij was, ruimden ze samen de scherven op. Oane nam haar mee naar de Blokker en liet haar nieuwe kopjes uitzoeken. Vervolgens mocht ze de nieuwe aankopen ook afrekenen. Je zou denken dat ze haar lesje wel geleerd had. Maar nee....dit keer was een vaas aan de beurt. Opnieuw ging Oane samen met haar naar de winkel. Dit keer een design winkel met allemaal vazen. De eerste vaas die ze optilde kostte maar liefst € 1000,00. Dit keer had ze in de gaten dat ze beter op moest letten. Gelukkig voor haar stond bij de kassa een soortgelijk exemplaar die ze kapot had gegooid. Met een tientje lichter ging ze de winkel uit. Nooit heeft ze uit boosheid weer wat kapot gegooid.

Mooi om te zien dat deze mensen met zoveel passie werken. Het was een genot om er even te mogen zijn.

-De redactie-

---





Op de ledenvergadering van Plaatselijk Belang is een vooraankondiging gedaan voor een herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding op dinsdag 14 april bij het monument van Wilfred Berry.

I.v.m. het Corona virus gaat deze herdenkingsbijeenkomst **niet door**.

Er zouden 45 Canadese veteranen van de Royal Canadian Dragons komen voor een kranslegging bij het monument van Wilfred Berry. De herdenkingsbijeenkomst zou gezamenlijk worden gedaan met de gemeente en de leerlingen van basisschool De Striepe.

Op 15 maart 2020 is het bericht gekomen dat de Canadese veteranen niet naar Nederland komen. In overleg met de gemeente hebben we gezamenlijk besloten om de herdenkingsbijeenkomst niet door te laten gaan. Daarnaast weten we tot op heden niet hoe de ontwikkelingen gaan ten aanzien van het Coronavirus.

---

### **Verduurzaam je dorp! Energiecoaches gezocht**

In Nederland is het klimaatakkoord getekend. Dit betekent o.a. dat in 2030 70% van alle elektriciteit uit duurzame bronnen moet komen. Daarnaast dat in 2050 7 miljoen huizen van het aardgas af moeten.

Hiervoor worden plannen gemaakt hoe dat per regio (Friesland) wordt aangepakt. Dit is de Regionale Energie Strategie (RES). Daarin wordt omschreven wat er per gemeente gaat veranderen. En in een gemeente zijn verschillende dorpen waar de energietransitie zal plaatsvinden.

Hoe? Daar wordt nog over nagedacht. Maar er zal (heel) wat veranderen.

Als dorp kunnen we zelf al een begin maken. Je huis beter isoleren bijvoorbeeld. Radiatorfolie aanbrengen. Tochtstrips monteren. De centrale verwarming beter inregelen en lager afstellen.

Het kan allemaal. Maar wat is voor jou van toepassing?

Energiecoaches kunnen daarbij helpen.

Energiecoaches zijn mensen (bekenden?) uit de omgeving die (het liefst) onafhankelijk zijn en je helpen om met een frisse blik naar je woning te kijken. Zo ontdek je wat de mogelijkheden zijn om het huis te isoleren en zodoende prettiger te wonen en het energieverbruik te verminderen.

De gemeente Weststellingwerf ondersteunt de inzet van energiecoaches.

Van de gemeente krijg je een opleiding tot energiecoach. Daarnaast is er een vrijwilligersvergoeding beschikbaar als je aan de slag gaat. Help je gemeente en je buurtbewoners met de energietransitie en wordt energiecoach!

Meld je aan bij De Duurzame Toekomst

## Paasfair Striepe geannuleerd.

We leven in een periode waarin veel feesten en evenementen niet door kunnen gaan. Zo ook de geplande Paasfair, 3 april, van obs De Striepe.

Heel jammer, maar het is even niet anders.

We hebben nog overwogen om de fair te verplaatsen naar de maand juni, maar met de Dorpsfeesten (Oldeholtpade en Ter Idzard e.o.) – Avondvierdaagse en musical groep 8 zit de maand eigenlijk al vol.

Het besluit is genomen om te verplaatsen naar volgend voorjaar: 2021. Alle sponsors en overige betrokken partijen zijn hierover geïnformeerd.

Op dit moment kunnen we nog geen datum noemen, maar daar gaan we zo spoedig mogelijk melding van maken.

Iedereen die hier zijn of haar medewerking reeds aan had verleend: heel erg bedankt. We hopen dat we volgend jaar weer een beroep op jullie mogen doen.

Namens de werkgroep,  
-Frits Schnoor-

---

## The Flying Stars



En we bin nog mar krek begonnen, of et is ok alweer veurbi'j mit de optredens van the Flying Stars.

Aanders zollen we nog 5 keer vot zuld, mar helaas.

De keren dat we vot weren te speulen weren wel hatstikke mooi. Oonze zundagmiddag in Noordwoolde was d'r ok iene mit hindernissen, want toen stormde et ommeraek. D'r weren nogal wat bezorgde meensken, die et niet andurfdn om te kommen. Een stok of wat bin toen in Ooldemaark west te kieken. De zundagmiddag is wel in trek. Ok veur de Zonnebloem weren we in Noordwoolde, waor we een leuke middag hadden.

Veur et ankommende seizoen hewwe al hiel wat schetsies klaor liggen en d'r bin ok al lieties uutzocht. Et is now nog waachten op betere tiden, zodawwe mit de groep alles uutzuken kunnen.

Mar as et niet zo'k mooi weer is, kun jim netuurlik ok even op oonze webside kieken, naor leuke dingen van veurgaonde jaoren.

[www.flyingstars.nl](http://www.flyingstars.nl)

-Femmie-

---



## Het oranjegevoel bij TV In et Hooft

Het oranjegevoel...., ja daar weten wij echt alles van.

Binnenkort begint de voorjaarscompetitie weer en dan is het altijd één groot feest op onze banen. Onze 9 deelnemende teams worden bij thuiswedstrijden altijd begroet en gesteund door de inende massa`s in oranje. Daar kunnen ze in Thialf nog een puntje aan zuigen. Zowel overdag als `s avonds is alles oranje gekleurd. We hebben zelfs overwogen om met oranje ballen te gaan spelen, maar dat was helaas reglementair verboden.

Wil je zelf ook actief gaan tennissen en deel gaan uitmaken van deze oranjehappening? Of in ieder geval kennis maken met de tennissport, óf die sport weer oppakken? Doe dan mee met de **zomerchallenge**. Na het grote succes van vorig jaar organiseren we die dit jaar opnieuw.

Geef je je op, dan krijg je:

- \* 4 tennislessen in de maand juni;
- \* Vrij toegang tot onze tennisbanen van juni t/m september om zelf een balletje te slaan;
- \* mag je meedoen met allerlei clubactiviteiten;
- \* en volgt als afsluiting een gezellig en informeel toernooi.

Meer info over de zomerchallenge vind je op onze website:

<https://tennis.tvinethooft.nl/activiteiten/zomerchallenge/>

Met sportieve groet,

Bouke Kleefstra, bestuur TV in et Hooft

---

## Kinderopvang 't Hummelhûs



Wat een leuk thema hebben we de komende periode op de groepen.

Thema Jij en Ik! Dit betekent o.a. elkaar leren kennen. Zo zijn we ook met dit thema gestart. De kinderen nemen dan foto's mee; dan kunnen we een kijkje nemen bij elkaar, hoe iedereen woont en welke mensen eromheen belangrijk zijn. Of een lief huisdier of de favoriete knuffel op de foto. Leuk om te zien en om met elkaar te delen. Ofwel kijken en luisteren naar elkaar...



Dit zetten we de komende periode verder door, we gaan met elkaar op ontdekking!

"Wie ben jij en wie ben ik?" Van verkleden tot meten, wie is de langste of de kleinste, heb jij blond of bruin haar en welke kleur ogen?

Ook gaan we ruiken en proeven, is het zoet of zuur of misschien zelfs wel een beetje zout? Is het lekker of helemaal niet...?

Zo is er nog veel te ontdekken met elkaar de komende weken en leren we elkaar ook steeds beter kennen!

## **Cursus Kinder-EHBO:**

Ben je als ouder ook wel eens onzeker over wat je moet doen als je kind een ongelukje heeft gehad? Geef je dan op voor de cursus Kinder-EHBO!

In 3 avonden (13 mei, 20 mei en 3 juni) leer je alles wat je weten moet en ontvang je aan het eind een officieel EHBO-certificaat.

De kosten van de cursus bedragen € 80,- (incl. btw, certificaat en koffie/thee).

Veel zorgverzekeraars vergoeden een deel van de kosten vanuit de aanvullende verzekering. Informeer hiervoor bij je verzekeraar.

Opgeven kan via [kinderopvang@thummelhus.nl](mailto:kinderopvang@thummelhus.nl), t.a.v. Anne Marije.

-Groetjes team 't Hummelhûs-

---

**OSW**



Inmiddels is er in Oldeholtpade een leesgroep opgericht en voor de OSW is dit de vierde leesgroep in huiskamerverband. Het is fijn dat er zoveel belangstelling voor het lezen is. Op 12 februari heeft Freddie de Vries de leden bijgepraat over de natuur in de Stellingwerven. Op 19 februari heeft er in De Rustende Jager een lezing plaatsgevonden door René Groot, algemeen-directeur van Antonius-Hypercare, over Hyperbare zuurstoftherapie. Door het toedienen van 100% zuurstof in een hogedrukcabine treden genezende effecten op bij o.a. open wonden bij suikerziekte, chronische botontstekingen, acute doofheid, wonden na behandeling van borstkanker, prostaatcancer etc. etc.. De behandelingen worden vanuit de basisverzekering vergoed, wel is het verstandig om vooraf contact op te nemen met uw ziektekostenverzekeraar.

Fysiosport, de vijfde groep is onlangs gestart met 10 leden. Er kunnen nog enkele sporters bij, dus mocht u ook willen bewegen in groepsverband? Ook kan er meegedaan worden aan het Meer Bewegen voor Ouderen en ook hier komt qua beweging het hele lichaam aan de beurt. De cursus Filosofie zou eind maart van start gaan maar schuift vanwege het Coronavirus nu op. Ook is Twee Recht Twee Averecht verplaatst naar vooreerst donderdag 14 mei en dan gaan zij onze leden vermaken met een 'Frontale Confrontatie'.

De OSW heeft naast een twintigtal andere verenigingen het Sportakkoord van de gemeente Weststellingwerf ondertekend en er wordt alles aan gedaan om ieder in beweging te krijgen en te houden op allerlei gebied. Want wilt u bijvoorbeeld leren bridgen, ook dan kunnen we iets voor u betekenen. In april gaat de Jeu de Boules van start, tenminste als de omstandigheden het weer toelaten, en ook is men vanaf maart iedere woensdagmiddag aan het Klootschieten, locatie achter Van der Valk.

Dit jaar wordt het eerste lustrum gevierd op 11 november. Voor de invulling van dit feest is een speciale commissie benoemd die de organisatie daarvan voor haar rekening neemt. Kortom, de OSW is en blijft in beweging. Ontbreekt het nog aan iets, laat het dan vooral weten!

-Hartelijke groet, Sjoukje Held-

**Update Dorpsfeest 2020**

Als V.V.V. bestuur willen wij graag de dorpsbewoners van Oldeholtgade op de hoogte stellen van de actualiteiten rondom de organisatie van het jaarlijkse dorpsfeest. Allereerst kunnen wij u melden dat wij dit jaar voor een uitdaging staan als het gaat om het verkrijgen van de vergunning voor het dorpsfeest 2020. Dit heeft alles te maken met de onrust die, zelfs na al onze extra maatregelen en inzet, de laatste jaren heeft aangehouden. Desalniettemin proberen wij er alles aan te doen om toch een vergunning te verkrijgen. Zo hebben wij meerdere malen op een positieve manier contact gehad met (een aantal) personen die zijn aangewezen als 'onruststokers'. Van daaruit heeft deze groep een brief geschreven en gestuurd naar de gemeente. Helaas hebben wij hier tot nu toe nog geen reactie op mogen ontvangen.

Ondertussen gaan wij achter de schermen door met de organisatie en hebben wij contact met gemeente, politie en het Plaatselijk Belang om hopelijk ook dit jaar weer een mooi programma voor de dorpsbewoners neer te zetten.

Belangrijke data's van het V.V.V. zijn:

\* Vrijdag 19 – 21 juni 2020 Dorpsfeest met het thema 'Fout'.  
-V.V.V. Bestuur Oldeholtgade-

---

**Vooraankondiging:****Vaut Songfestival  
en  
Spectaculaire Vaute BINGO**

Vrijdagavond 19 juni in de feesttent

Optredens voor en door het dorp!

Acts komen uit voor een songfestival land.

Geef je op of kom kijken!

De Bingo is gratis en er zijn nog mooiere prijzen dan andere jaren!

Opgave songfestival acts voor 8 juni 2020

Mailen voor opgave en meer informatie naar:

[fambuist@home.nl](mailto:fambuist@home.nl)

Wilt u sponseren? Mail naar [sharonwapstra@hotmail.com](mailto:sharonwapstra@hotmail.com)

**Moeten we ons in deze tijd nog druk maken om een degradatie?**

Ik had dit stukje tegen mijn gewoonte in al vroeg klaar staan om deze bijdrage nu eens ruim van te voren in te sturen. Maar nu is het door alle toestanden alweer op de valreep en moet ik mijn bijdrage helemaal bijstellen vanwege het coronavirus dat de wereld teistert.

Je kunt je afvragen wat nog belangrijk is nu de hele maatschappij bijna tot stilstand is gekomen, de zorg met alle inzet deze crisis beheersbaar hoopt te houden en tal van vitale beroepen van onderwijsgeevenden tot vakkenvullers en vuilnismannen onze maatschappij draaiende proberen te houden. Een bizarre tijd. Ouders die thuiswerken met lerende kinderen om zich heen. Geen uitstapjes, sport of op zondagavond even naar de patatboer. Een bizarre tijd.

De zaalcompetitie is abrupt gestopt en wordt niet afgemaakt en in veel poules als niet gespeeld beschouwd. SCO 1 en 2 hadden echter juist een punt achter de zaal gezet en mochten zich na hun onvermijdelijke degradatie uit de (reserve) Hoofdklas alweer gaan richten op het veld. Maar ook dat is voorlopig niet aan de orde. Wellicht wordt er helemaal niet op het veld meer gespeeld en hopen de competitieplanners nog steeds op een afronding van de zaal op het hoogste niveau in wellicht mei/juni. De ruimte zal er in Ahoy wel zijn nu het Songfestival is geschrapt. Voor de oud-SCO'ers Marloes en Julian Frieswijk zou het met hun LDODK mooi zijn. Maar of het zover komt?

In de afgelopen periode was er nog wel een gezellige bierproefavond voor relaties en een mega Kangoeroe evenement voor honderd kids, maar daarentegen geen NL-Doet, geen NK C-jeugd in de Steense, geen Koningsspelen en geen clinics op scholen voor het Schoolkorfbaltoernooi op 13 mei, dat mogelijk na 6 april ook noodgedwongen geschrapt moet worden. Zo ziet onze maatschappij, onze agenda, ons dagelijks leven er plotseling heel anders uit. Wie had dat voor mogelijk gehouden. Nog wel een lichtpuntje richting volgend seizoen: Hillebrand Diever, SCO'er in hart en nieren, heeft zich bereid verklaard om na de zomer de taak van hoofdtrainer van interim-trainer Aegle Frieswijk op zich te nemen.

Tot slot willen we nog een foutje recht zetten: Niet Sport Anders maar Arbo Anders uit Joure is het bedrijf dat de SCO-jeugd in 'het pak' gaat steken. Ere wie ere toekomt!

En voor de komende tijd: Blijf gezond, besteed wat extra aandacht om je heen aan degenen die dat nodig hebben en laten we met z'n allen proberen deze indringer de baas te worden!

Nieuwsgierig naar het reilen en zeilen bij de blauwhemden? Kijk dan op onze vernieuwde website [www.kvSCO.nl](http://www.kvSCO.nl)

# Vogelwacht



Een maart heeft een grote groep 'jeugdvogelwachters' vogelhuisjes getimmerd in de loods van bouwbedrijf Kemper.

**Nog steeds te koop: Vogelhuisjes  
van de Vogelwacht  
Leo Westenbroek tel. 617967**



---

## Karkepraot



### Afscheid nemen van de oorlog?

We leven dit jaar in een periode van gedenken van WO II; nu 75 jaar geleden. De herdenking van de bevrijding in de bevrijdingsjournaals. De excuses van premier Rutte aan Joodse volk , de discussie of Eneco zomaar verkocht kan worden aan de Mitsubishi corporation of dat er toch excuses en een vergoeding op zijn plaats zijn voor al de mensen die bij deze grote Japanse werkgever dwangarbeid moesten verrichten. De NS betuigt, achteraf, spijt over het vervoeren van Joden naar de kampen. Ja , het is allemaal achteraf; het kan nog net voordat ook de laatste getuigen er niet meer zijn.



En alsof er niets geleerd is van de geschiedenis ruziën politici over het terughalen van kinderen uit IS gebied. Elke maand die ze daar langer moeten blijven, bewerkt dat ze getraumatiseerd raken. In de Nederlandse situatie zouden deze kinderen allang "uit huis geplaatst" zijn. Wanneer is een conflict echt voorbij?

De beschadigingen die mensen oplopen, kunnen nog jaren, soms levenslang, hun toekomst bepalen zo weten we nu. Maar houden we er ook rekening mee en proberen we dat te voorkomen? Hoe krijgen mensen de gelegenheid die trauma's te verwerken?

Er is sprake van een mislukte verwerking bv. In Bosnië en Polen, zo horen we in de TV serie over Europa van Geert Mak. Veteranenleed is er ook in Indonesië, Vietnam, Libanon. En dan zijn er nog de burgerslachtoffers die terugkeerden uit de kampen zoals Joden en Indiëgangers, zij kregen pas jaren later aandacht en dan nog mondjesmaat. ( via stichting '45)

Is er dan nergens een beter geslaagde verwerking? Ja, gelukkig wel, de veteranen die in Mali en Afghanistan gediend hebben in "vredesoperaties" krijgen nu standaard nazorg aangeboden van Defensie. Vaak blijkt PTSS een gevolg van zo'n uitzending. Sommige "ontwikkelingslanden" hebben hier ook programma's voor ontwikkeld zoals de "Waarheidscommissie" in het door Apartheid verscheurde Zuid-Afrika. Hier kregen slachtoffers de kans hun verhaal te doen; ze werden gehoord. Daders werden geconfronteerd met wat ze hadden teweeg gebracht. Zo is er gepoogd vergeving en verzoening een kans te geven. Het verleden onder ogen zien en proberen samen een toekomst op te bouwen. De kerken hebben hier het voortouw genomen met bisschop Desmond Tutu als boegbeeld.

Iets dergelijks is ook gebeurd in Rwanda waar in 1994 in honderd dagen een miljoen mensen zijn uitgeroeid met machetes. Hutu versus Tutsi. Meestal waren daders en slachtoffers bekenden van elkaar, soms zelfs burens. Hoe kun je dan nadat de daders hun straf hebben uitgezeten weer verder leven in het zelfde dorp? Er werden gesprekken georganiseerd in de dorpen waar daders en slachtoffer elkaar moesten ontmoeten en de ellende besproken werd. Zo zijn er meerdere voorbeelden van vrouwen waarvan de kinderen door een buurman vermoord zijn. Emotionele gesprekken waren dat. Deelname was verplicht. Het bleef ook niet bij één gesprek; men had meerdere ontmoetingen. Het was dus min of meer een groepstherapie. Het heeft ertoe geleid dat men weer samen in één dorp kan wonen.

Afscheid nemen van de oorlog wat zouden we dat graag willen.

We hebben er doorgaans geen oog voor hoe moeilijk dat blijft voor sommige slachtoffers. Het is belangrijk dat je je verhaal kunt vertellen want daar was vaak geen of weinig gelegenheid voor. In mijn werk kom ik mensen tegen met zo'n "weggestopt verhaal". Als de gelegenheid zich voordoet, kan ik dat gesprek aangaan, dat is meestal intensief, vaak emotioneel, moeilijk om te blijven luisteren en niet te vroeg vragen te stellen, samen verdriet beleven en stil zijn. De last van het verleden van je af praten is ook bevrijdend.

Daarom pleit ik ervoor dat we alle slachtoffers, en in deze jaren dus vooral ook de vluchtelingen, zoals de Jezidi's, die trauma's hebben opgelopen,

ruimte geven om dat te bespreken in een veilige omgeving. Je kunt niet verwachten dat alle angst en zorg zomaar uit je hoofd verdwenen zijn als je in een prachtig nieuw land mag wonen! Ik hoop dus dat daar aandacht voor komt, dus niet alleen bij Vluchtelingenwerk Nederland maar ook in de politiek en in ons denken. Dan kunnen ook zij hopelijk afscheid nemen van de oorlog die in hun hoofd nog doorgaat!

-dsdenhollander@outlook.co-

---

### **De heilige Corona en de christelijke zelfliefde**

Rooms-katholieken staan bekend om hun onvergelijkbare creativiteit in heilige zaken. Geen ziekte zo zeldzaam, geen beroep zo onaanzienlijk, geen wens zo onvervulbaar of ze hebben er wel een maagd, martelaar, monnik of bisschop voor in de aanbieding. Zo ook voor de coronacrisis die over ons heen dendert. En haar naam is, uiteraard, de heilige Corona. In de jaren zeventig van de tweede eeuw werd zij met haar man, een Romeinse soldaat, doodgemarteld in Antiochië. Of in Alexandrië of Sicilië. Katholieke heiligen zijn zo groot dat zij niet tot één locatie te reduceren zijn.

Corona's feestdag is 24 november. Zij is de patroonheilige van hen die bescherming zoeken tegen hebzucht, gokken en de lokroep van schatgraven. Vandaag de dag roepen rooms-katholieken haar aan tegen het coronavirus. De H. Corona wordt traditioneel afgebeeld met een kroon op het hoofd, als een oud symbool voor rijkdom, die in haar geval natuurlijk vooral spiritueel van aard is en te maken heeft met haar oude patronage. De naam van het gekroonde virus dat nu over onze aardbol gaat, geeft elke katholiek meer dan voldoende motivatie haar aan te roepen.

### **Afstand houden**

Maar even alle gekheid op een stokje: wat doe je in deze tijden als christen? De kerken zijn gesloten, je verdrinkt in de online kerkdiensten. Diaconale en pastorale taken worden tijdelijk geschorst. Mensen überhaupt fysiek nabij zijn, is geen teken van verstand en medemenselijkheid, maar van kortzichtigheid en domheid. Afstand houden is het devies, zo houden de Protestantse Kerk Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk ons voor. Even elkaar niet de hand schudden, even geen vredewensen, even niet samen van Gods tafel eten en drinken. Even helemaal niets. Ja, bidden, maar dan wel graag alleen, of hooguit verbonden via computer en televisiescherm.

### **En de Barmhartige Samaritaan dan?**

Het lijkt allemaal zo paradoxaal voor de diaconaal bewogen christen van vandaag. Het hele Oude en Nieuwe Testament staat vol met aansporingen om actief en fysiek voor elkaar te zorgen. Het bekendste voorbeeld is dat van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25-37), een lijfelijke uitbeelding van het oude gebod 'heb je naaste lief als jezelf' (Leviticus 19:18). Voor de bijbelroestigen onder ons: Jezus vertelt het verhaal van een man die onderweg van Jeruzalem naar Jericho wordt overvallen en voor dood wordt achtergelaten. Achtereenvolgens komen een priester en een leviet voorbij.

Die laten hem echter links liggen, want ze hadden werk in Jeruzalem dat niet kon wachten.

Dan komt een Samaritaan voorbij, een door de joden geminachte man. Die grijpt in, zodat er voor de man wordt gezorgd tot-ie weer gezond op zijn eigen benen kan staan.

Het is een van de kerningrediënten van het christendom: zorgen voor elkaar, ook als het gevaarlijk wordt. Christenen zorgden tijdens de Pestepidemieën van Antoninus (165-180) en van Cyprianus (250-270) voor de zieken zonder aanzien des persoons. Een door barmhartigheid ingegeven policy. Volgens enkele historici zorgde dat mede voor de enorme stijging in populariteit van het christendom. Dat moet je met het coronavirus maar even niet doen, zou ik zo zeggen. Het staat haaks op het door alle officiële instanties uitgedragen beleid. Zorg voor jezelf, blijf binnen, schud geen handen, vermijd grote groepen, werk thuis, loop niemand voor de voeten. De specialisten van het RIVM gaan uit hun kanarie als een willekeurige christen zich tussen de ouderen en zieken zou begeven om hen Samaritaans te gaan helpen. Je wordt nog net niet weg geknuppeld uit het zieken- of verpleegtehuis. En terecht. Maar tegelijkertijd wil je zo graag helpen, want dat is toch je christelijke aard. Of althans, dat zou-ie moeten zijn.

### **Noodzakelijke zelfliefde**

Maar denk dan nog eens aan de woorden van Leviticus: heb de ander lief, staat er, maar dan wel zoals jij jezelf liefhebt. Jezus herhaalt het: 'Heb uw naaste lief als uzelf' ([Marcus 12:31](#)). Normaal gesproken leggen we dan de nadruk op het liefhebben van de ander. Immers, van onszelf houden gaat ons over het algemeen heel erg goed af zonder aanmoediging van bovenaf. Maar in deze coronatijden is het misschien helemaal niet zo verkeerd om andersom te kijken: heb jezelf lief. En dat betekent nu: zorg dat je gezond blijft, dat je geen drager van het virus wordt, dat je geen andere mensen besmet, dat je het toch al overladen zorgsysteem niet nog verder belast.

De H. Corona stierf als een martelaar, dat is waar. Maar tegelijkertijd waarschuwden alle kerkvaders om het gevaar niet actief op te zoeken. Wie een marteldood zoekt, is hem niet waard. Wie willens en wetens anderen in gevaar brengt omdat-ie zo nodig Samaritaans gedrag wil vertonen, is geen liefdevolle christen, maar zou zomaar iemand potentieel kunnen doden. Ongewenst en onbedoeld uiteraard, maar niettemin. Pas als je jezelf liefhebt en omdat je jezelf liefhebt, kan je de ander helpen. Eigenlijk heel christelijk.

Dr. Frank G. Bosman

*Cultuurtheoloog en verbonden aan het Tilburg Cobbenhagen Center.*

## Column

Of ik wel eens getroffen ben door het Oranjegevoel? Dan zou ik zeker eerst eens bedenken wat het Oranjegevoel nu eigenlijk is. Het heeft natuurlijk te maken met de geschiedenis van onze Monarchie en dat de kleur oranje om die reden in verband wordt gebracht met ons Koninklijk Huis. Het heeft ook te maken met onze Nederlandse identiteit, cultuur, alles waar wij trots op zijn, blanke top der duinen enz. Terwijl er met Koningsdag nog wel wat gevlagd wordt, valt het mij wel op dat de oranje wimpel vaak vergeten wordt. Maar dat terzijde. Maar heb ik het Oranjegevoel nog? Nee maar wel de herinnering daar aan.

Wanneer vallen vrolijke felle(oranje) kleuren des te meer op? Het mooit tegen een sombere grauwe achtergrond. Precies, en zo herinner ik mij de jaren na de oorlog het best. Jaren vijftig, om precies te zijn. Hard werken voor volwassenen, zes dagen per week. Schoolkinderen met de armen keurig over elkaar in de klas. Weinig leuks te beleven. Op vakantie gaan was er niet bij. Hooguit éénmaal per jaar een dag schoolreisje. Moest je wel voor sparen. Het was tamelijk kleurloos. Behalve op Koninginnedag. In kolonne naar school met oranje sjerpen om de schouders. Door de bekende trieste straten maar nu uitbundig versierd met oranje en nog eens oranje! We vonden het prachtig. Dat zagen wij in elkaars glanzende ogen. Het was een vreemd gevoel, opwindend en eigenlijk wel prettig. Eenmaal op school nog één keer alle zestien coupletten van het Wilhelmus doornemen en dan naar het dorpsplein bij de muziekoepel. Alle scholen bij elkaar opgesteld. Openbaar, Katholiek, Hervormd en Gereformeerd. Dat was op zich al bijzonder maar als kind stond je daar echt niet bij stil. Kou kleumend het Wilhelmus afgewerkt. Na afloop kregen we allemaal een mok met de afbeelding van het Koninklijk paar en .....een sinaasappel!

Veel zaken die wij al jaren als volstrekt normaal ervaren, hebben inmiddels een negatief imago opgelopen. Jodenkoeken, negerzoenen, Turkey sticks en moorkoppen kunnen ineens niet meer. De waan van de dag heeft Sjors en Jimmy en Zwarte Piet ook al in de ban gedaan en ga zo maar door. Geldt dit nu ook voor Oranje? Nou ja, misschien "Agent Orange".

Het ontbladeringsmiddel dat de Amerikaanse Luchtmacht met tonnen tegelijk boven Vietnam uitstrooide teneinde de Vietcong beter op te sporen. Heeft niet geholpen maar de gevolgen waren desastreus. Maar aangezien het gebrek aan historisch besef niet uitsluitend een Amerikaans probleem is, hoeven we vanuit die hoek geen problemen te verwachten. Nee hoor, Oranje is helemaal "in". Ook dankzij de sportverdwazing is het bijna niet meer weg te denken. Oranje voetballers, Oranje turners, Oranje judoka's, de Oranje vrouwen, de Oranje hockey meisjes enz., enz. Met Oranje zit het helemaal snor! De sportwereld mag trouwens blij zijn met oranje. Stel je voor dat de Monarchie een roze oorsprong had? Zie je het voor je? Die stoere voetballers met hun tatoeages, gehuld in een roze shirt? Denk het niet. Oranje boven!

-P.R.-



## Unive de Coöperatie

In januari ontvingen we een mail van de afdeling Marketing en Ledenzaken. Ze zijn op zoek naar koplopers. Ik grap nog even dat ze mij dan niet moeten hebben. Met mijn 110 kilogram (onderbroek aan) op de weegschaal zal ik niet snel voorop lopen. De mail verdwijnt al snel in verwijderde berichten. Nog diezelfde week krijg ik een telefoontje van een collega Marketing en Ledenzaken. Ze vinden mij uitermate geschikt als koploper. In eerste instantie ben ik terughoudend, want het betekent een extra taak. Niet dat ik vies ben van hard werken, maar ik wil ook kwaliteit leveren. Na overleg met mijn teamleider en directe collega besluit ik mij aan te melden als koploper.

Al snel volgt een uitnodiging om samen met alle koplopers samen te komen voor een kick off. Voordat ik er erg in heb, zit ik in lijn 3 naar het centrum van Groningen. Ik word hartelijk ontvangen en tref een grote groep collega's die zich ook heeft aangemeld. We trappen af...en eigenlijk is de boodschap : Wat kunnen wij als verzekeraar teruggeven aan de maatschappij? Heel veel blijkt al snel. We willen (lokaal) maatschappelijk relevant zijn, bijdragen aan een gezond en plezierig leven door oplossingen en diensten te bieden voor veiligheid en zekerheid.

Tijdens de voorstelronde van alle aanwezigen, de meeste ken ik wel van gezicht en naam, valt mij op dat veel van mijn collega's zich al inzetten voor de maatschappij. Velen zijn vrijwilliger bij een sportvereniging, nemen zitting in een bestuur, zijn mantelzorger en ga zo maar door. Het kwartje valt. Wij zijn het verlengde van Univé en andersom.

Na een workshop Gezond en Prettig leven ontstaat er een levendige discussie over de verschillende vraagstukken. Wat betekent voor jou een gezond en plezierig leven? Waarom lukt dat niet, of soms niet? Wat zit er dan tegen? Wat zou je zelf, of samen met anderen, daaraan kunnen doen? Of hoe zou je daar mee geholpen kunnen of willen worden? Daarbij wil ik u uitdagen om voor uzelf ook deze vragen te beantwoorden.

De uitkomst is dat we dit samen moeten gaan doen. Dat is ook het doel van een coöperatie. Het samenwerken vergroot de kans om doelen te halen die als individu nooit behaald kunnen worden.

In ons mooie Oldeholtpade zijn genoeg voorbeelden te noemen van samenwerkingsverbanden die hebben geleid naar succes. Inmiddels zijn we met een kleiner team samen gekomen om invulling te geven aan de opdracht die Univé ons geeft.

Ik heb een begin gemaakt om gezonder te gaan leven. Nog steeds is de weegschaal niet mijn vriend, maar is wel milder gestemd. We zijn inmiddels maart 9 en de teller stopt op 105,8 kilo.

-Jeroen Mulder, adviseur Univé Noord-Nederland-



## Agenda

06-04-2020	Oud papieractie De Striepe
11-05-2020	Oud papieractie De Striepe
<b>29-05-2020</b>	<b>Inleveren kopij</b>
08-06-2020	Oud papieractie De Striepe
19 t/m 21-06-2020	Dorpsfeest
29-06-2020	Oud papieractie De Striepe

**Thema: De gezelligste editie!**

N. B. Wilt u als vereniging een jaarvergadering of een andere belangrijke activiteit inplannen? Informeer dan eerst bij Jan Wever, Scheenekamp 3, tel. 689446, e-mail [wever.kids@home.nl](mailto:wever.kids@home.nl) of er op die datum misschien al iets is gepland! Per e-mail in ieder geval even vermelden: de datum, de activiteit, de locatie en de tijd. De vergaderingen of andere activiteiten die bij Jan Wever worden gemeld, komen niet alleen in deze agenda, maar ook op de website te staan.

## Holenpathe

is het informatieblad voor de inwoners van Oldeholtgade en wordt uitgegeven door een werkgroep, onder auspiciën van Plaatselijk Belang Oldeholtgade.

Medewerkenden:	Gerlinda Delfsma Jeroen Mulder Piet Regtop	Alie Nijholt Truus Westenbroek Albertje Meijerink
Lay out:	Anneke de Vries	
Foto's voorpagina	Leny Salverda	
Bezorger:	Jan de Boer	
Drukwerk:	Drukpunt Heerenveen	
Redactieadres:	Hoofdweg 128	e-mailadres: <a href="mailto:holenpathe@gmail.com">holenpathe@gmail.com</a>
Banknr. dorpskrant:	NL55 RABO 0371.987.954	tnv. Plaatselijkbelang Oldeholtgade ovv. Werkgroep dorpskrant

De redactie behoudt zich het recht voor de aangeleverde kopij te corrigeren, in te korten of eventueel te weigeren. Ook kan het voor komen dat een artikel in een latere uitgave geplaatst wordt. Anoniem aangeleverde teksten worden niet geplaatst.

